

# Signaler

Pastorer inom pingströrelsen i Sverige vill sända dessa signaler efter två år av pandemi med sorg, lidande och restriktioner. I en värld pressad av instabilitet på flera områden och ett stort inre behov hos människor av hoppfullhet, förnyelse och väckelse behövs aktiva troende:

**Lev evangeliets kärlek.** Beroende av Guds nåd vill vi försöka leva i hans kärlek så som det är givet i evangeliet att älska Gud och människor. Låt oss tala väl om varandra, låt oss unna andra glädje och låt oss bära varandras bördor. Ingen av oss är stark på egen hand, vi behöver Gud och vi behöver varandra för att kunna ge hopp till dem som saknar hopp.

**Förmedla tron.** Låt Kristus vara i centrum, respektera Bibeln och predika dess budskap frimodigt givet dess ursprung hos Gud men också i ödmjukhet givet vår begränsade förmåga att fullt ut förstå allt. Dela den egna livsberättelsen, människor behöver höra om trons betydelse.

**Älska syskonen.** Vi är en del av kristenheten och önskar frid över alla våra trossyskon i olika kristna sammanhang. Vi vill bära våra övertygelser också i fortsättningen men vi vill inte göra det i bristande respekt mot andra kristna.

**Var inte rädda.** Situationen i samtiden behöver ett gensvar hos en frimodig kristen rörelse. Utsattheten, ensamheten och isoleringen sliter och drar i människor. Nu är inte tid för rädsla, istället behöver vi frimodiga satsningar i det lokala, regionala, nationella och globala. Vi uppmanar till offensiva satsningar, till stora och nya initiativ. Be fram nya visioner, sänd nya missionärer, plantera nya kyrkor, väx i ett större socialt engagemang. Satsa på barnen och ungdomarna, res upp nya ledare och ansvarsbärare. Vi ber att kristna ledare och sammanhang i Sverige ska definieras av kärlek, och även om vi behöver vara försiktiga ibland, kan vi inte styras av rädsla.

**Ta emot av den helige Andes kraft och be med församlingen.** Värna bönelivet i församlingarna, låt lovprisningen stiga av tacksamhet samtidigt som vi också får be Gud om stöd i all nöd. Vi tror att Jesus som räddar också ger helig Ande till hjälp och sändning för oss till hela världen. Be för sjuka, utsatta och nödlidande men be också för makthavare, arbetare till skörden, och var bedjande genom allt.

Med önskan om växande och genuin kärlek till Jesus och människor sänder vi dessa signaler och vi hoppas de ska bli till uppmuntran och uthållighet i inledningen av år 2022.