

SJÄLAVÅRD I KRISTIDER

 *pingst Omsorg*

SJÄLAVÅRD I KRISTIDER

När hela vårt samhälles grundvalar prövas, som nu när Corona-viruset drabbat oss, vill församlingen vara den plats där man kan få uppleva frid, hopp och kärlek. Men det är också där vi naket och ärligt vågar dela varandras nöd och farhågor om hälsa, arbete och framtid.

Paulus säger om församlingen: ”Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den” 1 Kor 12

- Vi är alla olika och ”Gud har gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville”. Ingen kan säga att: ”jag hör inte till” och inte heller ”jag behöver dig inte”. Nu som aldrig förr behöver vi varandra!
- Samtidigt är vi ”en enda kropp”! Det innebär att ”lider en kroppsdel, så lider också alla de andra”. I dessa tider lider vi inte med varandra utan som varandra!
- Vi behöver särskilt tänka på de svaga och utsatta: ”När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.”
- Nu behöver vi alla mobiliseras! ”Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” Efes 4:16. Notera att det inte står ”ledarna” utan lederna. Vi alla behövs! Vi alla kan bidra och hjälpa i denna tid. Alla behövs.

VAD KAN VI DÅ GÖRA?

1. Just nu kan vi ju inte ”besöka de sjuka”, men låt Kristi kärleks kreativitet få flöda: ring, maila, skypa eller på annat sätt kontakta de som är i karantän, dvs de inom riskgrupperna: människor 70+ och/eller de som besväras av kroniska sjukdomar (hjärta, lungor, diabetes, cancersjuka etc). Här kan telefonlistor upprättas som sedan tilldelas församlingsledare, cellgruppsansvariga, själavårdsteam etc., så att ingen glöms bort.
2. Erbjud dem praktisk hjälp som tex att handla, gå ut med hunden, serva bilen, hämta ut medicin, kratta i rabatten.
3. Glöm heller inte bort de som är ofrivilligt ensamma av andra anledningar. Aktivera omsorgsgrupper av olika slag.
4. Erbjud enskild själavård (telefon, skype) för dem med särskilda behov som mår allra sämst till följd av Corona-virus: tex de med psykisk ohälsa, de som har eller riskerar mista sina arbeten eller småföretagarna som ser sina livsverk falla sönder.
5. Tipsa om andlig litteratur, bra böcker, podcast, webbsändningar, radio/TV, predikningar/föreläsningar på Youtube.

TILL SIST:

Han som uttryckte: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.” i Joh 14, gjorde det inte på ett lättvindigt sätt. Han sade det mitt i Passionsveckan då han vid intåget i Jerusalem offentligt tillkännagav: ”Nu är min själ fylld av oro!” Och några dagar senare i Getsemane var han ”bedrövad ända till döds...och i sin ångest svettades blod”. Så vi kan vara helt trygga i att han inte bara vet om vår oro och ångest utan att han själv har upplevt den! Vi kan lita på att han vill uppenbara sig bakom alla stängda karantändörrar, sträcka ut sina sårmärkta händer, andas på oss och säga sitt ”Frid åt er alla!” i Joh 20. Han går med oss, han är med oss, han är för oss!